



Elimina Steigert

Geschreven door Noor Gaustad

Roos is thuis met haar vader, Mirancas. Roos is acht jaar en woont heel dichtbij de manege 'De Rivier'.

Roos pakt haar zachte knuffel. Ze heet Noeri. Noeri is een aap. Ze is donker bruin met stippen.

Maar dan opeens hoort Roos iets.

'Kom je naar beneden? Er is telefoon voor jou!' roept Mirancas.

Roos loopt snel de trap af.

Haar roze schoenen met gele hartjes stappen mee op het ritme van de traptreden.

Ze pakt de telefoon van Mirancas aan.

'Hai Roos, met Miranda.' Miranda vertelt waarom ze hulp nodig heeft met Elimina. Ze zegt: 'Elimina schrikt heel erg van iets dat bonkt ofzo.

Jij bent supergoed in Elimina kalmeren! Kom je snel?'

'Ik moet nog huiswerk doen,' zegt Roos.

'Heb je tijd om 13:00?' vraagt Miranda.

'Dat moet ik aan mijn vader vragen,' zegt Roos.

Roos overlegt met haar vader of ze kan.

'Ik vind het goed,' zegt Mirancas tegen Roos. Roos pakt de telefoon weer en zegt: 'Ik kan om 13:00.'

'Mooi zo,' zegt Miranda.

Roos fietst snel naar de manege. Ze komt aan en smijt haar fiets tegen het hek.

Dan sprint Miranda snel naar Roos en zegt met een onrustige stem: 'Roos, ik heb dringend je hulp nodig met Elimina!'

'Elimina is bang,' zegt Miranda tegen Roos. 'Kun je haar geruststellen?'

Dan loopt Roos voorzichtig naar Elimina's box.

Elimina is een Shetlander. Een Shetlander is een pony.

'Hai, lieverd. Ik ben het. Rustig maar,' zegt Roos met een rustige stem tegen Elimina.

'Je hoeft niet te schrikken van mij. Ik kan je troosten én ik kan je opzadelen voor de les.'

Elimina's adem stokt.

Roos legt haar hand op Elimina's onderkaak en voelt Elimina's hartslag.

Deze gaat heel snel.

**Elimina wordt rustiger.
Dan smakt Elimina. Terwijl ze smakt laat ze haar hoofd zakken
op Roos haar hand.
Dan wordt Roos zelf ook rustiger.**

**Roos pakt de licht blauwe poetsdoos en ze zet die
op de grond.
Roos maakt de poetsdoos open en pakt er
een zachte borstel uit.
Roos borstelt de donker bruine manen heel mooi glad.**

**'Waarvoor was je bang?' vraagt Roos. Elimina schudt met haar hoofd om te zeggen: 'Ik
was bang!'**

**Net was er een vreemd geluid, denkt Roos. Elimina schudt weer wild met haar hoofd.
'Oh, ik snap het opeens!' zegt Roos.**

Roos loopt de richting op van de wei en dan ziet ze Miranda.

Ze trekt snel het hek open en loopt naar Miranda toe.

**'Miranda, ik ben erachter gekomen waarom Elimina zo bang was. Kom je even mee
naar de box?'**

Ze lopen samen terug naar Elimina's box. Daar vertelt Roos wat er was met Elimina.

'Er was een vrachtwagen buiten,' zegt Roos.

'Oh, daar was Elimina bang van!' zegt Miranda.

'Ik zie jullie straks bij de privéles,' zegt ze.

**'Dankjewel voor je hulp, Roos! Nu weet ik wat er was,' zegt Miranda in de deuropening
van de stal.**

Roos begint met invlechten van Elimina's manen.

**Ze pakt de bruine elastiekjes met gele strepen erop en doet erbij ieder vlechtje een
elastiekje om.**

Ze fluit er een liedje bij. Dan trekt ze haar rijlaarzen aan.

Elimina briest.

'Wil je alvast je halster om?' vraagt Roos.

'We moeten snel zijn, de les begint. Kom, Eliminaatje!'

Roos doet bij Elimina haar halster om.

Dan loopt Roos voorzichtig door de deur met Elimina.

'Hartstikke mooie manen van Elimina,' zegt Miranda.

'Dankjewel!' zegt Roos.

Het weer is lekker zonnig en droog.

**Ze rijden een stuk door het bos.
Roos hoort de wind door de bladeren en ze hoort
de vogels fluiten.
Ze geniet ervan.**

Plotseling rijdt Roos tegen een rots aan. Ze rijdt iets te hard met Elimina. Roos trekt de teugels aan. Ze schrikt op en Elimina steigert.

'Miranda, Miranda. Help!'

**Miranda rijdt een stukje verderop.
'Wat is er?' roept Miranda.**

'Elimina steigert. Ik kan het niet meer volhouden!'

**'Ik kom eraan. Hou vol, Roos!' zegt Miranda.
Roos wordt langzaam rustig.**

**'Rustig Elimina,' zegt Roos. 'Het komt goed!'
Maar plotseling schudt Elimina wild met haar hoofd.
Roos legt zachtjes haar hand op Elimina's hals.
'Je krijgt een knuffel,' zegt Roos dan en Elimina wordt rustiger.**

**Miranda zegt: 'Rustig doorrijden.'
Roos rijdt door en Miranda rijdt er achteraan.**

**'Ik denk dat we beter terug kunnen gaan,' zegt Miranda.
'Lijkt me een strak plan,' zegt Roos.**

**Als ze binnen zijn aangekomen, stapt Roos af bij de stal.
'Nu krijg je van mij nog een knuffel,' zegt ze tegen
Elimina.**

Als Elimina die knuffel krijgt, voelt Roos een warme golf van binnen.

EINDE